

Hallo power vrouw,

Want dat zijn wij tenslotte allemaal. Die overtuiging heb ik nl. want, 'wij kunnen moeilijke dingen'.

Ruim 10 jaar ben ik nu succesvol ondernemster bij dit geweldige concept. Iets wat ik altijd heb geambieerd en op een dag heb ik dan ook de knoop doorgehakt.

Klaar met werkzaamheden die ik met veel plezier heb gedaan maar waarbij ik duidelijk toe was aan iets anders. Uit de comfortzone, met voldoening en weer goede energie.

Met de gedachte 'keuze is er altijd', heb ik mijn baan opgezegd en ben ik in iets totaal nieuws gestapt. Ik heb het roer 180 graden gedraaid. Doen wat je blij maakt. Daar gaat het toch om?

De ondersteunende kracht die daarnaast wordt geboden is heel bijzonder! Het heeft me enorm geholpen en daardoor is mijn droom werkelijkheid geworden. En het mooie is, dit kan ook voor jou zo zijn.

Ik deel graag mijn ervaring met jou en hoop op deze manier hierdoor nog meer dames enthousiast te kunnen maken. Vrouwen helpen elkaar en delen is hiervan een onderdeel. Laat je eens vrijblijvend informeren en inspireren.

Defica Oomen